

# הצפנה

## נפטור הרב אשכנזי (מאניטו)

### מגדולי יהדות יוצאי צרפת

זה שמטרתו היתה חידוש חיי הרוח היהודיים בצרפת אחרי הרס השואה. היא הפך לאחד משלוש המאורות הגדולים של הקהילה היהודית שם, יחד עם פרופסור, אנדרה נהר ופרופסור לוינאס.

באחד מביקוריו התכופים בארץ, פגש בשנות ה-50 את הרב צבי יהודה קוק שהפך לרבו, וממנו רכש את משנת הראי"ה קוק. עפ"י הוראת הרב קוק נשאר בצרפת כדי להמשיך לחזק את הקהילה. אחרי מלחמת 6 הימים עלה לישראל, כשאלפים מבני הקהילה עולים בעקבותיו, וכן בשנים העוקבות את עלייתו.

לאחר תקופה קצרה בה ניהל בי"ס תיכון בנתניה, עבר לירושלים, שם הקים את "מעיינות" - מכון לקליטת צעירים וצעירות שעלו מצרפת תוך הקניית ערכי יהדות וציונות. מעיינות ניסגר, אבל במקביל הקים את "המרכז ע"ש ראובן גמון" מייסד הצופים היהודים בצרפת ובצפון אפריקה, מרכז עמודי יהדות לציבור הרחב, שפועל עד היום.

בהלוויה הספידו הרב מרדכי אליהו והרב חזן ירדו מנוער.

אתמול הובא למנוחות הרב יהודה ליאון אשכנזי הידוע בכינויו מאניטו. הרב אשכנזי היה ממנהיגי הקהילה היהודית בצרפת ומשקמה אחרי השואה ומשלושה ענפי הרוח שפעלו בה. הרב אשכנזי נפטור ביזם שני בערב.

הרב אשכנזי נולד באלג'יריה לפני 74 שנים למשפחת רבנים יהודים. אביו שימש כרב הראשי של אלג'יריה. מצד אמו התייחס למשפחת מקובלים. בצעירותו היה ממנהיגי תנועת הצופים, שם זכה לכינוי "מאניטו" שמקורו באינדיאנית: 'הרוח החכמה', על שום גדולת חכמתו בה התבלט כבר מגיל צעיר.

את מלחמת העולם השניה עבר כחייל בצבא צרפת. כשהשתחרר מהצבא למד באוניברסיטה בפאריס פילוסופיה והשלים שני תארים אקדמיים בתחום זה. במקביל שימש את רבו והרב האשכנזי יעקב גורדין לליד רוסיה שגדל בגרמניה וברח בתקופת השואה לצרפת. אחרי המלחמה הקימו שניהם יחד בית ספר ללימודי יהדות בעיירה אורסיי ליד פאריס. לאחר פטירת רבו בגיל צעיר יחסית, המשיך הרב אשכנזי במיפעל